



### **JYRO**

Maandag 30 juni kwam Scool on Wheels bij ons op school die ons vertelde over handicaps. De man die ons daar over uitlegde was Jan Meursing. Hij had zelf een lichamelijke handicap opgelopen door een auto ongeluk.

Toen gingen we naar de Hardenberg. Toen gingen we eerst een parcours doen en daarna gingen we basketballen. En daarna gingen we weer met de fiets naar huis. En het was heel leuk!

### **NIELS**

Op maandag 30 juni kwam Scool on Wheels een uitleg geven over handicaps. De man die uitleg kwam geven heette Jan Meursing. Hij had zelf een handicap, een lichamelijke handicap. Hij vertelde over hoe hij zijn handicap kreeg. Dat kwam omdat hij een ongeluk had met de auto. Hij lette niet op en toen viel de auto op zijn kop toen lag hij in de sloot. Hij probeerde uit de sloot te komen alleen dat kon niet meer. Gelukkig zag iemand het ongeluk en belde de ambulance. De artsen zeiden dat hij een gebroken ruggenwervel had en dat hij aan zijn benen verlamd was. Toen moest hij naar een revalidatiecentrum om te oefenen.

Hij had ook een cd meegenomen om filmpjes te laten zien van mensen met een handicap die gewoon dingen kunnen doen zoals sporten, fietsen, eten, drinken. Je kan zelfs skiën met één been dat ziet er best vreemd uit. Toen de uitleg klaar was fietsten we naar het gymlokaal. Jan Meursing had een speciale fiets, namelijk een handfiets. Toen we waren aangekomen moesten we de rolstoelen slepen en klaar zetten. Toen alles klaar stond begonnen we. We begonnen met slalommen je moest langs de pionnen

Over de mat met een soort van sprongetje toen dat klaar was gingen we basketballen. Dat was moeilijk want de basket hing heel hoog. Je moest ook wisselen omdat er tien rolstoelen waren. Het was echt heeeel leuk!!!!!!!

### **JENS**

Op maandag 30 juni kwam Scool on Wheels op school. Eerst kregen we uitleg over handicaps van Jan Meursing. Hij had zelf verlamde benen. Dat had hij gekregen door een auto ongeluk. Toen gingen we naar de Hardenberg. Jan had een speciale handfiets. Toen we daar waren moesten we allemaal een rolstoel pakken, het waren hele mooie. Het eerste wat we in een rolstoel gingen doen was een parcours.

In het begin van het parcours moesten we slalommen, daarna moesten we een mat op komen met een WHEELiE. Ik vond dat zo leuk dat ik de hele tijd WHEELiES deed. En dan moest je verder met slalommen.

Daarna gingen we in rolstoelen basketballen. De teams waren: Niels, Jyro, Cameron, Lucas en juf Simone. Joost, Jennifer, Dion S, Dion J en Niko. Jens, Julian, Pepijn, Marlinde en Luca. Uiteindelijk hebben wij gewonnen!!!

Het was heel leuk en we hebben hard gelachen. Ik hoop dat we het vaker mogen doen.